



Prijs

Vrijzinnig

Humanisme

2023

Colofon

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER - HOOFDREDACTEUR

Marc Boone
Mellestraat 294 - 8501 Heule
marcboonebp@gmail.com
0479 81 16 80

REDACTIERAAD

Bernard Decock, Dirk De Meester, Gaby Moreels, Filiep Vande Wiele, Lieven Vanhoutte, Julie Dumolein

HUISFOTOGRAFEN

Yvan Herreman, Filip d'Heedene

GASTREDACTEUREN

Kenzy De Kimpe, Cathérine Dupont

VORMGEVING

www.GrafiekGroep.be

ABONNEREN

Lid worden van een aangesloten vereniging/VC

KOPIJ

Reacties of artikels kunnen doorgestuurd worden naar de hoofdredacteur. De teksten moeten wel de naam en het adres van de inzender vermelden. Alle artikels vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de auteur. Foto's en illustraties in afzonderlijke bestanden meesturen.

LIMIETDATUM VOOR KOPIJ

is de redactievergadering in Mozaïek
Overleiestraat 15A Kortrijk telkens op zaterdag om 10 uur
volgende vergaderingen op:
27 mei, 29 juli

We houden bij Zoeklicht uw adresgegevens bij om u te kunnen op de hoogte te houden van wat reilt en zeilt in de vrijzinnige omgeving in Zuid-West-Vlaanderen. U krijgt Zoeklicht omdat u bij een van onze partners lid bent. Indien u ons te kennen geeft dat u Zoeklicht niet meer wenst te ontvangen, dan schrappen we u op eenvoudig verzoek uit de adressenlijst van Zoeklicht.

*Met vrijzinnige groeten,
Redactie Zoeklicht*

Inhoud

Redactioneel	3
Strijd tegen mensenhandel nog altijd nodig!	4
Prijs Vrijzinnig Humanisme 2023	6
Activiteiten uit de regio: Mozaïek	8
Vrijzinnigen kijken over de muur	10
Activiteiten uit de regio: Mozaïek	14
Activiteiten uit de regio: Plantjesweekend	15
Activiteiten uit de regio: Jean Paul Vanryckeghem	15
Activiteitenkalender	16
Merhaba	18
Kohesie en Kortrijk organiseren	20
Levensbeschouwerlijke wandelingen in Kortrijk.	23
Kohesie op bezoek in AZ Groeninge	24
Kleine kinderen worden groot	26
De vrijzinnige feesten voor kinderen	28
Activiteiten uit de regio: August Vermeylenfonds	29
Activiteiten uit de regio: huisvandeMens	29
Lezers schrijven: "Ik was erbij in Gent."	31

Vrijzinnige Centra uit de buurt

VC Mozaïek

Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
056 37 16 15
www.vcmozaiek.be
info@vcmozaiek.be
Maandelijks nieuwsbrief:
schrijf in op de website

VC Poincaré

Stormestraat 131/18
8790 Waregem
056 44 74 97
www.vcpoincare.be
info@vcpoincare.be
(permanentie op woensdag,
donderdag en vrijdag)

De Geus

Koning Leopold III-plein 71
8530 Harelbeke
www.vcdegeus.be
Zondag van 10u tot 13u
elke donderdag om 19u
PingPong
Maandelijks nieuwsbrief:
schrijf in op de website

De Bezatse

Vaubanstraat 8b
8930 Menen
056 51 90 70
www.debezatse.be
vcdebezatse@gmail.com
Maandelijks nieuwsbrief:
schrijf in op de website

OVM-Avelgem

Achterhoek 17
8581 Waarmaarde
info@ovm-avelgem.be
www.ovm-avelgem.be



Redactioneel



Marc Boone

Beste Zoeklicht lezer

Wij openen dit mei nummer met de winnares van de Prijs van het vrijzinnig humanisme. Patsy Sörensen, wie herinnert haar nog? Ooit wereldberoemd in Vlaanderen en omstreken in haar strijd voor erkenning aan prostituees en voortrekster van het centrum Payoke. Nu leeft zij wat teruggetrokken aan zee. Onze redacteur ging haar opzoeken.

Wij kijken ook over het vrijzinnige muurtje en gingen op bezoek bij de deken van Kortrijk. Wat doet die Katholieke man, wat is zijn job, hoe vult hij die in. Wat is zijn kijk op het leven en de dood en hoe ziet hij de kerk en het geloof evolueren? Je vindt het in dit nummer terug. Wij luisterden met verwondering naar zijn verhaal en tekenden het voor u op.

Wij hebben ook wat aandacht voor “het interlevensbeschouwelijke”. Een schabouwelijk woord om aan te duiden dat mensen van verschillende levensbeschouwingen samenkomen om gemeenschappelijk van ideeën te wisselen en gezamenlijke acties op te zetten, elk van uit zijn eigen visie en waarde.

Onze redactie ging ook eens achter de schermen kijken van de moslimgemeenschap en hoe zij omgaan met Queer of LGBTQ.

En het is mei, lentefeest!

Rest ook de vele activiteiten in de vrijzinnige centra.

Veel leesplezier!

Marc Boone



Wil je maandelijks info via de nieuwsbrief van de vrijzinnige centra teken dan in op

-> www.debezatse.be

-> www.vcmozaiek.be

-> www.vcdegeus.be

Strijd tegen mensenhandel.

Nog altijd nodig!



De Prijs Vrijzinnig Humanisme 2023 wordt toegekend aan Patsy Sörensen en Payoke vzw omwille van een levenslange inzet voor 'the right to have rights' (Hannah Arendt), de rechten van kwetsbare en onderdrukte mensen, in het bijzonder de rechten van prostituees en de slachtoffers van mensenhandel.

Na een informele babbel over mensenhandel, de technieken van de maffiabazen en hoe migranten onze economie drijvend houden is het tijd voor een interview.

Zoeklicht: Kan je jezelf in 3 woorden omschrijven?

Patsy Sörensen: Oei, dit is pas een ongewone start van een interview. Ik ben in de eerste plaats een vrouw, klein van gestalte en koester de creativiteit.

Zoeklicht: Je werd bekend door je werk met Payoke. Kan je daar iets meer over vertellen?

Patsy Sörensen: Ik woonde in Antwerpen in het Schipperskwartier, tussen mensen die allemaal niet begrepen wat er in het Stadhuis werd beslist. Ik luisterde naar hen en voelde aan dat er veel mensen zich onveilig voelden in hun eigen buurt. Daar ontbrak alles en zij durfden niet naar de stadsdiensten gaan om hun problemen aan te kaarten. Ik had een open atelier gemaakt als kunstenaar en veel mensen kwamen langs voor een koffie met een koekje. Zo raakte ik in contact met buurbewoners en de prostitués, die in de wijk werkten en woonden.

Mijn man zei: als je iets wilt veranderen, dan moet je in de politiek gaan. Ik heb mij lid gemaakt van de socialisten en de wijkwerking van de socialisten opnieuw

opgestart. Ik werd verkozen als gemeenteraadslid.

We waren bij de start van Payoke met twee: Patsy en Yolande. Yolande stopte na drie maanden en op 10 maart 1988 verschenen de statuten van de vzw Payoke in het staatsblad met als doelstelling vechten voor rechten voor de sexwerkers en hun families.

Het bestuur van de stad Antwerpen had andere ideeën om de prostitutie aan te pakken, maar toch waren er ambtenaren die het nodig vonden om een sociaal beleid voor prostitués vorm te geven. Het werd een lange weg: na 10 jaar konden we onder burgemeester Leona Detiége het beleid in een andere richting duwen en kregen de rechten voor prostitués stilaan vorm.

Buitenlandse vrouwen belandden door een economische crisis of een oorlog in ons land. Veel vrouwen uit Nigeria



en Ghana werden misbruikt door criminelen en zaten als prostitué achter het raam. Zij zochten een veilige plek, ik wilde ook veiligheid aan hen bieden. Wij moeten hen niet in de nek aankijken, wij zijn geen rechters: we moeten niet oordelen.

Zoeklicht: Je werd beroemd, bekend, een vast telefoonnummer bij journalisten. Wat doet dit met je?

Patsy Sörensen: Ik werd steeds meer opgebeld en ik ben er zo maar ingerold in het BV-wereldje. Je moet je verhaal kwijt aan journalisten want je maakt een probleem bespreekbaar. Meteen word je ook aanspreekbaar en ik ben blij dat de mensen bij mij terecht kunnen. Och ja, de paus heeft me uitgenodigd, maar ik ben daar niet op ingegaan.

Zoeklicht: Je bent nu mantelzorger voor Staf, je man. Een prioriteit?

Patsy Sörensen: Ja, de dokters zeggen dat ik ook mijn eigen leven moet leiden. Het leert me veel, over de vrijheid. Ik besef hoe kostbaar het is om te kunnen leven in onafhankelijkheid van anderen. Toch zijn er beperkingen. Ik reis nu niet meer naar gevaarlijke landen, want wat moet mijn man dan als er me iets zou overkomen? Ik geniet ook meer van de

kleine dingen in het leven. Mijn eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat Staf op een menswaardige manier verder kan leven. Want hij wil leven. Als mantelzorger kan je perspectief bieden en moet je soms andere zaken opzijzetten.

Zoeklicht: op je facebookpagina staan nog twee organisaties Eye bus vzw en CEIPA vzw. Wat doe je daar?

Patsy Sörensen: Eye bus is een organisatie die het belangrijk vindt dat mensen zien en hun ogen in goede staat zijn. Bij oudere mensen die in woon-zorgcentra verblijven wordt dit dikwijls verwaarloosd. Een oogarts uit Vilvoorde werkt daar hard aan, maar mijn engagement staat in die organisatie op een laag pitje.

Bij CEIPA ben ik actiever. Ik zat in het Europees Parlement en dit is een club voor mensen die een internationaal netwerk hebben. Wij organiseren conferenties, voordrachten en debatten en werkgroepen over hedendaagse politieke problemen zoals corruptie, mensenhandel en klimaatverandering. Via onze activiteiten willen we invloed hebben bij politici en journalisten.

Zoeklicht: je bent vrijzinnig. Wat is voor jouw vrijzinnigheid?

Patsy Sörensen: Mijn moeder kwam van de Kempen. Zij stuurde mij naar het Stedelijk Onderwijs. Ze zei "in het Stedelijk Onderwijs ga je meer leren. Je verliest er geen tijd met het godsdienstonderwijs". Mijn vader was een Deen en protestant, maar ook hij werd vrijzinnig. Als kind had ik veel problemen omdat ik niet gelovig was, ik werd gepest. "Kijk, die zigeunerin is daar "zei men.

Ik was nogal rebels en houdt niet van dogma's. Maar als vrijzinnige heb je een verantwoordelijkheid. Je mag je niet laten leiden/lijden door anderen. Je moet de ander vrij laten in zijn manier van leven. En zelf moet je iets doen dat goed is. Zonder angst en vrees jezelf zijn, dat is de opdracht.

In Bredene is er een stuk nostalgie. In mijn jeugd kwamen we hier op vakantie. Het is een van de weinig plaatsen aan zee zonder hoogbouw, precies zoals in Bretagne of Canada: het geluid van de zee is puur.

Sommige mensen hebben een gebrek aan respect voor de ander, zij staan niet open voor anderen en hebben problemen met het omgaan met macht. Daar vecht ik al met Payoke al heel mijn leven tegen.

DE PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME

De Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt tweejaarlijks toegekend door het Humanistisch Verbond op 21 juni, de Internationale Dag van het Humanisme. De Prijs wordt toegekend aan individuele personen of organisaties die humanistische waarden verdedigen, uitdragen en vertalen in concreet engagement. Aan de Prijs is geen geldbedrag verbonden. De laureaat ontvangt het inmiddels iconische beeld van kunstenaar Paul Baeteman en zijn/haar naam wordt gegraveerd in de sokkel van het monument van de levensgrote versie van het beeld aan het Geuzenhuis te Gent.

Meer info over de Prijs:

www.humanistischverbond.be



DE MOTIVATIE VAN DE JURY

De Prijs Vrijzinnig Humanisme editie 2023 wordt toegekend aan **Patsy Sörensen** en **Payoke vzw**

omwille van een levenslange inzet voor 'the right to have rights' (Hannah Arendt), de rechten van kwetsbare en onderdrukte mensen, in het bijzonder de rechten van prostituees en slachtoffers van mensenhandel.

Patsy Sörensen werd als jonge vrouw, kunstenaar en kunstdocente geconfronteerd met de vaak precaire situatie van prostituees en behoeftigen in Antwerpen. Gedreven vanuit een vrijzinnig-humanistische levenshouding en een geloof in gelijke rechten voor alle mensen en in het recht op zelfbeschikking, zette die confrontatie haar ertoe aan om **Payoke** op te richten.

Aanvankelijk bood Payoke enkel praktische ondersteuning. Patsy gaf de meisjes een toevluchtsoord in haar

eigen huis, terwijl ze moeite had om hen enige soort van erkenning te geven als slachtoffer van uitbuiting en mensenwaardige behandeling. Toen ze ontdekte dat deze meisjes slechts pionnen waren in grotere criminele netwerken, richtte ze zich op een nieuwe holistische aanpak, waarbij ze professionele psychologische en sociale begeleiding, bescherming, anonimiteit en juridische bijstand aanbood met als uiteindelijke doel de daders voor de rechter te kunnen brengen.

Payoke werd de eerste ngo in Europa tegen mensenhandel. Daarbij schuwde Patsy de risico's voor haar eigen persoon niet en ze liet zich nooit intimideren door de eventuele juridische of professionele gevolgen van haar engagement.

De Jury editie 2023 bestond uit: Johan Braeckman, Gert De Nutte, Leona Detiège, Hannes Develter, Nadine Engels, Marieke Höfte, Jimmy Koppen, Jan Lampo, Sylvie Lausberg, Laura Michiels, Mario Van Essche (voorzitter jury), Marina Van Haeren.



Cosplayer #9, Nancy Slangen

UW STEUN VOOR DE PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME 2023

U kunt de Prijs Vrijzinnig Humanisme steunen uit sympathie voor de laureaten Patsy Sørensen en Payoke vzw en voor het vrijzinnig-humanistische gedachtegoed. U kunt dit doen door toe te treden tot het **erecomité** met een **fiscaal aftrekbare gift**. U kunt ook een **kunstwerk** aankopen dat speciaal werd gemaakt ter gelegenheid van deze editie van de Prijs.

GIFT EN ERECOMITÉ

U kunt toetreden tot het erecomité door voor 15 mei 2023 € 40 of meer te storten op rekening BE98 0017 2195 3393, met vermelding 'Gift PVH 2023'. U ontvangt hiervoor een fiscaal attest.

KUNSTWERK NANCY SLANGEN

U kunt ook intekenen op de exclusieve print (giclee-druk) *Cosplayer #9* van Nancy Slangen (gelimiteerde oplage van 111 exemplaren). De zeefdrukken, lithografieën en prints voor de Prijs Vrijzinnig Humanisme zijn ware

collector's items, snel intekenen is dus de boodschap!

Voor de print stort u € 99 op rekening BE98 0017 2195 3393, met vermelding 'Kunstwerk PVH 2023'.

Het kunstwerk kan worden afgehaald op het secretariaat van het Humanistisch Verbond in Antwerpen, of tijdens de uitreiking van de Prijs in Brussel op 21 juni 2023.

PROGRAMMABOEK

Als u toetreedt tot het erecomité en/of een kunstwerk aankoopt, wordt u vermeld in het **programmaboek** (een bijzondere editie van het in 2023 volledig vernieuwde magazine Het Vrije Woord), tenzij u dit anders verkiest. Gelieve ons te laten weten hoe u graag vermeld wordt en bezorg uw gegevens (naam, voornaam, eventueel titel en functie) via secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32.

DANK!

Het Humanistisch Verbond dankt u voor uw belangstelling en uw erg gewaardeerde steun! We verwelkomen u graag in Brussel op 21 juni 2023.

Mario Van Essche, voorzitter
Humanistisch Verbond en juryvoorzitter
Prijs Vrijzinnig Humanisme

De Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt georganiseerd door het Humanistisch Verbond en het Humanistisch Verbond Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met dank aan weKONEKT.brussels en met de steun van de Instelling Morele Dienstverlening Brussel.



MA'BLUES CAFÉ

Big Dave Reniers & Bart Mulders

14 MEI 2023

Voor deze Ma'Blues-editie op moederdag gaan we voor de Chicago-style Blues uit de jaren '50-'60 ; we hebben het over de Blues van Big Bill Broonzy of Robert Johnson tot Sonny Boy Williamson of Howlin' Wolf, om maar een paar namen te noemen. We zien uit naar de komst van mondharmonicavirtuoos 'Big Dave' Reniers, bluesman in hart en nieren (The Electric Kings/Big Dave&Mean Disposition/44rave) Harmonica en Vocals, in duo met gitarist Bart Mulders (Keith Dunn Band/Little Village) Accoustic & electric guitars.

Laat u charmeren door de imposante stem en dito verschijning van Big Dave, in combinatie met het meesterlijke gitaarspel van Bart Mulders. Big Dave en Bart spelen Blues met een naturel die je maar héél zelden vindt, of je moet naar Mississippi verhuizen.

Dit wordt terug genieten op een lazy sunday evening. Heb je een hongertje? Geniet van onze Gumbo-rijstschotel (een typische Louisiana specialiteit), of Pizzaslices of nog Brusschetta al pomodoro, croques uit het vuistje en of heerlijke soep. Alles zelf gemaakt. Denk ook aan onze alcoholvrije Martini-Floreale mocktail.

Praktisch:

Datum: zondag 14 mei 2023. Deuren open om 18.00 u. Optreden om 19.30 u

Plaats: Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Ingang: 12.00 €; leden HV-Kortrijk 10.00 €. Graag inschrijven via mablues@proximus.be of 0486/31.28.97.

We werken volgens de op dat moment geldende anti-corona maatregelen.



MA'BLUES CAFÉ

Old skool blues band

11 JUNI 2023

Als afsluiter voorzien we een ware combinatie van **Blues and Fun**, want dat is wat dit muzikaal gezelschap o.l.v. Bruggeling **Johan Mares** hoog in het vaandel draagt.

Steeds met vaste kern, weliswaar in afwisselende bezetting, brengt deze West-Vlaamse band dansbare bluesmuziek waarbij je je batterijen eens ferm kan opladen. Vooral het geluid, de intensiteit en vakkundige kennis van iedere muzikant laat weinigen onder het publiek onberoerd...

Gewapend met zijn oerdiepe stem slaat Johan, de 'Howling Wolf' van Brugge, zich met zijn denkbeeldige machete een baan in de swamps van de Mississippi rivier tot aan de vermaarde Crossroads.

Zij aan zij ondersteunen harmonica, Bert Deschamps, en psychedelische gitarklanken de wilde lyrics, gedreven op de opzweepende ritmes van meesterlijke bassist Carlo Van Belleghem en dito strakke drums van Gino Claeys!

Van heel oude bluesstandaards tot heel dansbare swingstuff, met op het moment dat je dacht alles gehoord te hebben, terug een knaller van een meezinger... : Stoelen en tafels kunnen aan de kant, ambiance verzekerd!

Old Skool Blues Band is een 100% pure live band, die zijn energie vindt in de wisselwerking tussen hen en hun publiek. Dit concert gaat dan ook door in de grote zaal (zittend+staand).

Dit wordt terug genieten op een lazy sunday evening. Heb je een hongertje? Geniet van onze Gumbo-rijstschotel (een typische Louisiana specialiteit), of Pizzaslices of nog Brusschetta al pomodoro, croques uit het vuistje en of heerlijke soep. Alles zelf gemaakt. Denk ook aan onze alcoholvrije Martini-Floreale mocktail.

Praktisch:

Datum: zondag 11 juni 2023. Deuren open om 18.00 u. Optreden om 19.30 u

Plaats: Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Ingang: 12.00 €; leden HV-Kortrijk 10.00 €. Graag inschrijven via mablues@proximus.be of 0486/31.28.97.

We werken volgens de op dat moment geldende anti-corona maatregelen.



Vrijzinnigen kijken over de muur



*En gaan op bezoek bij de
Deken van Kortrijk*

Een statig herenhuis in een smalle straat in het centrum van Kortrijk. Geert ontvangt ons in zijn bureel annex keuken, de koffie is voortreffelijk. Wij maken de groeten over van enkele bekenden en steken van wal.

Zoeklicht: Wat doet een deken?

Geert Morlion: (Denkt na) Ik ben in de eerste plaats pastoor, voor 80% van mijn tijd ben ik pastoor zoals de andere pastoors die een parochie leiden. De overige 20% ben ik deken en coördineer ik de dekenij Kortrijk, Kuurne, Harelbeke. Ze telt zes pastorale eenheden, zeg maar parochies. Vroeger was zowat iedere kerk een parochie. Dit is geleidelijk aan

geëvolueerd. Vier van die zes parochies worden geleid door een pastoor met zijn team. Een pastoor werkt inderdaad niet alléén, hij heeft een team rond zich. Twee van de parochies worden geleid door een vrouw samen met haar team. Er is wat discussie over de titel die een vrouwelijke pastoor verdient, wij noemen ze liefst coördinator van hun parochie. Zij doen zo ongeveer alles wat een mannelijke pastoor doet. Zij prediken, zij bege-

leiden uitvaarten. Zij bedienen echter geen sacramenten. Zo zie je maar dat er in alle stilte een evolutie is in de kerk.

Zoeklicht: Is de overige 20% dan administratief werk?

Geert Morlion: Neen, helemaal niet. Ik noem het coördinatie, mensen samen brengen. Een voorbeeld van wat ik als deken doe: vanavond hebben wij een vergadering met de 6 parochiale teams.



Deken van Kortrijk:
Geert Morlion

“Ik probeer ook te bidden voor de mensen; hen te wiegen in mijn hart.”

Dit is een samenkomst met de zes verantwoordelijken elk met zijn of haar team. We zullen met 40 zijn. Ik organiseer dit, samen met de secretaresse. Zo is er half maart een bezinningsdag voor diezelfde groep. Ook dit initiatief wordt vanuit de dekenij georganiseerd. Weet je, de kerk heeft een opmerkelijk vlakke structuur. Elke pastoor is chef in zijn eigen eenheid. Ik ben niet de baas van de pastoors, die in hun parochie ook financieel, administratief en juridisch zelfstandig zijn. Ik voer met hen functioneringsgesprekken, geef hen raad als ze dat vragen en bij eventuele moeilijkheden ben ik doorgeefluik naar de bisschop.

Er zijn drie circuits in onze structuur: De eerste is de pastorale werking die gerund wordt door een VZW. Hier gaat het over kerkdiensten, bijeenkomsten met gelovigen, vorming. Ten tweede is er de zorg voor het parochiale patrimonium, dit zijn bijvoorbeeld parochiezalen die wij ooit gebouwd hebben en waarvoor we zelf de middelen hebben samengebracht. De zorg voor het patrimonium wordt gedaan door de dekenale VZW. Zo hebben wij bijvoorbeeld een aantal huizen voor opvang van Syriërs. Er worden ook andere sociale projecten uitgewerkt. Ten derde is er de kerkfabriek, die werkt met bijdragen van de gelovigen, maar ook de gemeente speelt hier een rol. Er is wettelijk bepaald dat die gemeenschap in de kosten van de kerk moet tussenkomen.

Zoeklicht: Volgens het kerkelijk jaarboek zijn 2% van de inwoners katholiek. Voor Kortrijk betekent dit 1.600 gelovigen in Kortrijk. Zijn er dan toch niet te veel kerken?

Geert Morlion: Laat ons tellen. In Kortrijk zijn er 17 kerken. Aan die 1.600 gelovigen die u noemt durf ik twijfelen. Er zijn zo veel gelovigen die niet wekelijks maar soms, af en toe (bijv. met Pasen of met Kerstmis, of ter gelegenheid van

een uitvaart) naar de kerk gaan. Niet alle gelovigen zijn wekelijks kerks.

Zoeklicht: Is dit niet een bewijs dat er te veel kerken zijn?

Geert Morlion: (onverstoord) Kerken dienen niet alléén voor geloof. Kerken zijn een ijkpunt. In Wallonië, m.n. in de Borinage waar er minder gelovigen zijn dan in Vlaanderen, werd een enquête gehouden over het voortbestaan van de kerken. Een overgrote meerderheid van de bevolking was voor het behoud. Opmerkelijk dat ook expliciet vrijzinnigen zich uitspraken voor het voortbestaan van de kerken, alléén al met het argument dat kerken een ijkpunt in het landschap en in onze maatschappelijke ordening zijn. De functie van de kerk is ook aan het evolueren. Ik zie dat de kerken gewaardeerd worden voor hun ruimte als stille plek, waar mensen eens binnen kunnen lopen of in stilte gaan zitten.

Zoeklicht: De kerk wordt wereldser?

Geert Morlion: De kerk is altijd al werelds geweest. Wij zijn geen geesten, wij zijn mensen. Wij leven in een wereld, wij kijken rond ons heen. Ik merk dat er een grote vraag is van nieuwkomers naar meer kerk. Met nieuwkomers bedoel ik buitenlandse mensen die instromen in onze regio. Wij hebben meerdere aanvragen van hen om hun godsdienst te beleven in een kerk. Zij komen ons vragen of wij geen kerk te hunner beschikking kunnen stellen. Dit heeft verschillende oorzaken. De oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld, waarbij de Russisch-Orthodoxen niet meer samen willen of kunnen vieren met de Grieks-Orthodoxen. De Sint-Michielskerk wordt gedeeld met Koptische Christenen. Wij hebben verschillende kleine gemeenschappen van Koptische christenen die geen gebedsdiensten met elkaar kunnen houden vanwege de taal. In Kortrijk zijn er Egyptische

en Erietreese en Ethiopische gemeenschappen. Recent klonk vanuit de Koptische Gemeenschap van Tirgay ook een vraag naar een kerkruinte.

Zoeklicht: Brengen die nieuwkomers hun eigen priesters mee?

Geert Morlion: Jawel, taal speelt een rol. Ook is er soms een verschil in liturgie. We proberen contacten te hebben met de verschillende christelijke kerken in Kortrijk. Begin April bijvoorbeeld komen een 80-tal Nederlandse vrijwilligers hier een programma opvoeren rond het leven en sterven van Jezus. Wij nemen daar aan deel samen met Protestant en de Evangelische kerken en de Orthodoxen. Dat programma heet ‘Wandeltheater dolorosa’ en wordt gemaakt door Evangelische christenen.

Zoeklicht: Volgens het kerkenplan dat al een tiental jaren in uitwerking is, was de oorspronkelijke raming van het architectenbureau dat de voorbereidende werken deed om naar een halvering van het aantal kerken te gaan.

Geert Morlion: De politiek volgde die stelling oorspronkelijk ook. Laat mij duidelijk zijn dat wij geen kerken tegen heug en meug gaan openhouden. Wij verstaan ook de redelijkheid. Wij hebben een rondvraag gedaan bij alle parochies en gevraagd dat zij hun huiswerk deden. Wij hebben ons gebaseerd op twee principes: Ten eerste geen lineaire sluiting, ten tweede geen kerken sluiten zonder een zinvol nieuw project. Het is immers niet wijs om een kerk te sluiten en die dan te laten verkommeren. Ondertussen zijn al een negental kerken onttrokken aan de eredienst. Door overleg en participatie boeken wij stelselmatig vooruitgang in dit dossier. Sint-Rochus bijv. is dicht, Damiaan is naar Poverello gegaan, Sint-Theresia is overgedragen aan een school. De gelovigen van deze kerken



hebben een nieuwe gemeenschap gesticht en de kapel van de Verrijzenis is een kerk geworden. Drie kerkgemeenschappen die samensmelten in een nieuwe kerk.

Zoeklicht: Volgens het jaarrapport van de Katholieke kerk hebt u in de toekomst een serieus probleem met de bedieners van de eredienst. Drie vierden van de priesters is ouder dan 65 jaar.

Geert Morlion: Dit klopt en wij zullen

ons moeten aanpassen. Er zijn minder priesters, er zijn ook minder gelovigen. Wij kijken graag naar Frankrijk waar men ook een evolutie doormaakt onder de noemer van "Nouvelles paroisses". Dezelfde reorganisatie die wij in Vlaanderen momenteel doormaken. Men werkt met Clusters van grotere pastorale eenheden. Daar in Frankrijk lijkt het wel mogelijk om zich voor een eredienst te verplaatsen. Hier is dit momenteel moeilijk, men lijkt onder de kerktoren te willen blijven. Niet gemakkelijk inder-

daad, maar onze gelovigen zullen hierin moeten evolueren. Daarnaast groeit een nieuw aanbod op zondag: niet alle gelovigen zijn geïnteresseerd in een misviering maar eerder in een gebedsdienst waar leken als gebedsleider voorgaan. Wij leiden vrijwilligers op om dergelijke diensten te begeleiden.

Zoeklicht: Is de kerk nog mee met haar tijd? Een begrafenisondernemer met een eigen aula vertelde ons dat hij zijn succes te danken heeft aan de katho-





lieke kerk die bij begrafenissen blijft vasthouden aan oude klassieke rituelen en de gestorvenen niet individueel wil eren.

Geert Morlion: En waar je de ene foto na de andere kan bekijken van de overledene met een glas wijn in de hand of aan de rand van het zwembad op vakantie en de mensen hebben die herinneringen graag. Wij zijn echter niet zozeer geïnteresseerd in die individuele mens die gestorven is. Wij zijn eerder geïnteresseerd in de transcendentie naar God. Wij vragen bij een begrafenisdienst aan God om goed voor de overledene te zorgen en hem of haar te laten openbloeien aan de andere kant van de dood. Als het gevoel van het transcendentie weg is schiet alléén die mens over. De katholieke Kerk wil meer. Onze focus is niet alleen op de mens gericht, wel op God. En ja, wij lezen voor uit het evangelie. En ja, wij houden aan onze sacramenten, daar is niets ouderwets aan.

Zoeklicht: Laat ons een kijken wat ons verbindt.

Geert Morlion: Zorg voor de mens. Ons geloof is een humanistisch geloof. De mens staat voorop. Wij doen mee met alle goeie dingen die gebeuren. De kerk is niet bepalend voor iedereen. Ik denk spontaan aan het gezamenlijk ontvangen van het vredeslicht. Vrede is vrede en werken aan vrede verbindt, over de levensbeschouwelijke grenzen heen. Ik pleit voor verbinding en zorg voor een warme stad. Nog een voorbeeld is de stedelijke werkgroep Kohesie, waar mensen van verschillende geloofsovertuigingen samenkomen en mekaar leren kennen. Een recente bijeenkomst in het sociaal restaurant "Vork" blijft in mijn herinnering. Een ander voorbeeld dat in de toekomst kan verdergezet worden is een samenwerking rond het levenseinde waar wij op Allerheiligen samen kwamen bij het onument voor een bezinning rond de recent overledenen. Ik denk aan de Kier, het armenhuis van de dekenij waar àlle mensen kunnen samenkomen voor een kop koffie en hun verhaal kunnen doen en waar zij indien nodig kunnen

geholpen worden met doorverwijzing naar bevoegde diensten.

Zoeklicht: Hoe zit de toekomst eruit?

Geert Morlion: De toekomst is niet aan de neutraliteit, maar wel aan de kleuren en wederzijds respect ervoor. In een samenspel van levensbeschouwingen. Er zijn er die zeggen dat de volgende wereldoorlog over water zal gaan. Ik vrees dat de volgende wereldoorlog over levensovertuiging kan gaan. Ofwel vechten we tegen elkaar ofwel vinden we elkaar.

Zoeklicht: Een filosofische laatste vraag: Is je engagement geloof belijden of omgekeerd; put je engagement uit je geloof?

Geert Morlion: De twee! Dankbaar dat ik mag geloven, dat ik Jezus mag kennen en geloven dat dit zo veel ruimte openlaat, maar ook menselijk contact, dat oproept tot respect. Ik probeer ook te bidden voor de mensen; hen te wiegen in mijn hart.

EN DE 7E DAG IS ER HET WOORD

Geschiedenis & mythe: een verhaal van Servië DOOR MARTIJN VANDENBROUCKE

ZONDAG 18 JUNI 2023 OM 11.00 U

Bij tijd en stonde duikt de Balkan in het nieuws op. Er woedt weer één of ander conflict dat nergens over lijkt te gaan. Vaak speelt Servië een geen al te beste rol in die verhalen. Maar wat weten we eigenlijk over dit land en zijn geschiedenis?

Geschiedkundige en Balkanliefhebber Martijn Vandenbroucke (°1978, Kortrijk) gidst je op je reis door het verleden van dit explosieve land, van haar geboorte als poortwachter van het Romeinse Rijk tot de jonge broederstrijd waarin het verwickeld raakte. En probeert daarbij handvaten te reiken om mythes en geschiedenis te scheiden.

Praktisch:

Plaats: VC Mozaïek, Overleiestraat 15a, 8500 Kortrijk

Inkom: leden HV Kortrijk: 5.00 €, niet-leden: 8.00 €

reservatie: graag via hv.kortrijk@proximus.be of 0486/312897

Deuren: open vanaf 10.30 u – voorstelling om 11.00 u.





Vrijzinnig Centrum Mozaïek Kortrijk
Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk

PLANTJESWEEKEND 2023



15, 16 EN 17 SEPTEMBER 2023

Liefs 10424 azalea's vonden dank zij ons plantjesteam een warme thuis tijdens het 28ste Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker 2022. Goed voor een opbrengst van 83392,00 euro! Het gure herfstweer hield onze kopers en verkopers niet tegen! Met de opbrengst realiseert Kom op tegen Kanker waardevolle steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun naasten.

De editie 2023 zal plaatsvinden op 15, 16 en 17 september. Wie de voorbije edities meewerkte krijgt binnenkort een persoonlijke uitnodiging om dat ook deze keer weer te doen. Nieuwkomers die het 'Superteam Kortrijk' willen versterken kunnen zich nu al aanmelden:

kotk@vcmozaiek.be | 056 371615 | 0491 889548



5 redenen om op 15,16 en 17 september mee plantjes te verkopen

- Je leert de mensen uit je buurt beter kennen
- Het is leuk om te doen (wij maken er een bijzonder fijn weekend van)
- De plantjes verkopen als zoete broodjes
- Je houdt er een goed gevoel aan over
- Je maakt een verschil voor mensen met kanker

JEAN PAUL VANRYCKEGHEM

Vernissage tentoonstelling

ZATERDAG 17 JUNI 2023 OM 19.30 U



Jean Paul is een duizendpoot, maar een duizendpoot met een boodschap. Van opleiding en beroep was hij voornamelijk met de natuur, bloemen, tuinen, enz. bezig. Met de materialen die hij daar in vindt maakt hij kleine kunstwerkjes. Puur recuperatie van wat hij in die natuur vindt gaat hij aan de slag en laat zijn creativiteit er op los. Bij elk werkstuk brengt hij ook een symbolische boodschap.

In het weekend van 17-18 juni is hij te gast in Mozaïek op uitnodiging van het Humanistisch Verbond Kortrijk. We ontvangen hem vanaf 19.30 u in de middenzaal van het VC. De werken zijn er te bezichtigen op zondag 18 juni vanaf 10.30 u, voor en na de conferentie van Martijn Vandenbroucke over Servië.

Van harte welkom !



ORGANISATIE

TIJDSTIP

ACTIVITEIT

PLAATS

Activiteitenkalender



ORGANISATIE	TIJDSTIP	ACTIVITEIT	PLAATS
	MEI		
HUJO	WOENSDAG 03/06/2023 OM 13.00 U	Voorronde debatwedstrijd voor jongeren	MOZAÏEK
KUNSTKRING DE GEUS	ZONDAG 07/06/2023 OM 10.45 U	Opening tentoonstelling Fabienne Ferrers: aquarellen, objecten	DE GEUS
HV IEPEER	ZONDAG 07/06/2023	Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd	CC HET PERRON
HV KORTRIJK, MOZAÏEK	DINSDAG 09/06/2023 OM 14.30 U	Mensen & Wetenschap: "Zorgen voor zorg" door prof Emily Verté	MOZAÏEK
HV KORTRIJK	ZONDAG 14/06/2023 OM 18.00 U	Ma' Blues Café met Big Dave Reniers en Bart Mulders	MOZAÏEK
ROESELARE	DONDERDAG 18/06/2023 OM 9.15 U EN 11.00 U	Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd	CC DE SPIL
DE BEZATSE	ZATERDAG 27/06/2023	Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd Menen.	GC DE SPIJKERELLE
OVV AVELGEM	ZONDAG 28/06/2023 OM 10.00 U	Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd Avelgem	DE GEUS
	JUNI		
DE GEUS	ZATERDAG 03/06/2023 OM 13.30	Familiedag met interactief Circus en wandeling door Harelbeke	DE GEUS
MOZAÏEK	ZONDAG 04/06/2023 OM 19.00 U	'Jazz op Zondag' met The Superior Dance Band	MOZAÏEK
HV KORTRIJK	ZONDAG 07/06/2023 OM 18.00 U	Ma' Blues Café met "The Old Skool BluesBand"	MOZAÏEK
HV KORTRIJK	ZATERDAG 17/06/2023 OM 19.30 U	Vernissage tentoonstelling JP Vanryckeghem: 'recuperatiemateriaal met een boodschap'	MOZAÏEK
HV KORTRIJK	ZONDAG 18/06/2023 OM 11.00 U	'En de 7e dag is er het woord': Martijn Vandenbroucke over Servie	MOZAÏEK
DE BEZATSE	ZATERDAG 10/06/2023	Daguitstap	DE BEZATSE
AVK	ZATERDAG 20/06/2023 OM 14.00 U	'OP STAP IN KORTRIJK; ALS EEN PAS ONTWAAKT DOORNR00SJE' met Karel Debaere. Wandeling doorheen Kortrijk	MOZAÏEK
	AUGUSTUS		
WVVC	ZATERDAG 19/08/2023	Jubileumeditie Trefdag West-Vlaamse Vrijzinnige Centra	MOZAÏEK
MOZAÏEK	WOENSDAG 23/08/2023 OM 19.00 U	Infoavond vrijwilligers rond Plantjesweekend Kom op tegen Kanker	MOZAÏEK
	SEPTEMBER		
DE GEUS	ZATERDAG 09/09/2023 OM 13.30 U	Gezinsfietsstocht over de vernieuwde Peter Benoit route	DE GEUS
MOZAÏEK	VE 15-17/09/2023	Plantjesweekend tvw Kom op tegen Kanker	STAD KORTRIJK
HVDM KORTRIJK	MAANDAG 25/09/2023 OM 14.00 U	Infosessie: Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde	MEDIALOUNGE BUDALYS
	OKTOBER		
HV KORTRIJK, MOZAÏEK	DINSDAG 10/10/2023 OM 14.30 U	'Mensen & Wetenschap': Marc Van Den Bossche spreekt over "de zin(nen) van het leven."	MOZAÏEK



<p>VRIJZINNIG KORTRIJK</p> <p>DE GEUS</p> <p>HV KORTRIJK, MOZAÏEK</p>	<p>NOVEMBER</p> <p>VRIJDAG 10/11/2023</p> <p>VRIJDAG 10/11/2023</p> <p>DINSDAG 14/11/2023 OM 14.30 U</p>	<p>Vernissage tentoonstelling "Fading Memories" met Benny Degrove</p> <p>Geuskenskwis</p> <p>"Mensen & Wetenschap": Tony Belpaeme spreekt over 'Artificiële intelligentie.</p>	<p>MOZAÏEK</p> <p>DE GEUS</p> <p>MOZAÏEK</p>
<p>HV KORTRIJK, MOZAÏEK</p>	<p>DECEMBER</p> <p>DINSDAG 12/12/2023 OM 14.30 U</p>	<p>"Mensen & Wetenschap": Reginald Deschepper spreekt over "De wetenschap van de verjonging"</p>	<p>MOZAÏEK</p>
<p>De Geus Koning Leopold III-plein 71 8530 Harelbeke info@vcdegeus.be www.vcdegeus.be Zondag van 10.00u tot 13.00u elke donderdag om 19.00u PingPong</p>	<p>VC Mozaïek Overleestraat 15a 8500 Kortrijk 056 37 16 15 www.vcmozaiek.be info@vcmozaiek.be</p>	<p>De Bezatse Vaubanstraat 8b 8930 Menen 056 51 90 70 vcdebezatse@gmail.com www.debezatse.be</p>	<p>VC Poincaré Stormestraat 131/18 8790 Waregem www.vcpoincare.be info@vcpoincare.be Zondag van 10.30u tot 13.30u Praatcafé 1ste en 3de vrijdag van de maand jongerenpraatcafé</p>

Wil je maandelijks info via de nieuwsbrief van de vrijzinnige centra teken dan in op
-> www.debezatse.be
-> www.vcmozaiek.be
-> www.vcdegeus.be



Merhaba



Merhaba, dat welkom betekent in het Arabisch en het Turks, is een vereniging die LGBTQIA+ mensen met een migratieachtergrond samenbrengt en ondersteunt. Merhaba wil bouwen aan een inclusieve en solidaire samenleving, waar elk van ons zich thuis, veilig en volwaardig deel van voelt. Via hun welzijnswerking bieden ze een luisterend oor aan. Ze proberen mensen inzicht te doen krijgen in hun “kwetsuren” om deze te kunnen overstijgen. “We spelen een voortrekkersrol in het maatschappelijk debat rond tot zij die kwetsbaar zijn en uitgesloten worden, en zetten menselijke waardigheid centraal”. Via hun sociaal-culturele werking, namelijk het organiseren van praatcafés, fuiven, educatie en vorming, willen ze door het verbinden van mensen actief bijdragen aan een zorgzame en inclusieve samenleving. De organisatie ontstond in 2002

en is terug te vinden in het Regenbooghuis in Brussel.

Websites:

<https://merhaba.be/nl> &

<http://rainbowhouse.be/nl/verenigingen/>

Queer Iftar

Roma en Merhaba wilden op 31 maart 2023 in de Roma (Borgerhout) een Queer Iftar organiseren. De iftar is de maaltijd die door moslims gedurende de vastenmaand ramadan direct na zonsopgang genuttigd wordt. De iftar wordt door organisaties en moskeeën gebruikt om moslims samen te brengen. Ook niet-moslims worden soms uitgenodigd om samen de maaltijd te delen. Met Queer Iftar wou men een veilige ruimte creëren voor moslims uit de LGBTQIA+-gemeenschap om zo de iftar-traditie in alle sereniteit te kunnen beleven.

Men hoopte het wederzijds respect te ondersteunen en op het uitblijven van provocaties. De gebeurtenis werd afgelast omdat er fysieke bedreigingen geuit werden. De organisatoren reageerden te neergeslagen: “Wij vragen niet eens respect, gewoon het recht om te mogen bestaan”.

Homofobie

Zowel in de Thora, de Bijbel als in de Koran (Soera 8:80-84, Soera 11:78, Soera 51:61-66) vallen passages te lezen waarin duidelijk gesteld wordt dat homoseksualiteit niet kan. De passages refereren naar de inwoners van Sodom en Gomorra (Zie Genesis 19). God wilde de stad verwoesten, maar Abraham vroeg enige bedenktijd om na te gaan of er geen onschuldigen, die gered zouden kunnen worden, in die steden woonden. De neef van Abraham, Lot (In de Koran

vermeldt als Lut), was in de stad gaan wonen om verslag te kunnen uitbrengen. Toen twee engelen bij Lot kwamen overnachten, kwam een menigte naar Lot toe en riepen “Breng ze naar buiten, we willen ze nemen!”. Lot wou de engelen beschermen en bood als compensatie zijn twee dochters aan “Luister, ik heb twee dochters die nog nooit met een man geslapen hebben”. De engelen grepen evenwel in en sloegen de indringers in het huis van Lot met blindheid. Lot en zijn familie konden uit Sodoma ontsnappen. Daarna liet de Heer zwavel en vuur op beide steden neerkomen. Helaas, de vrouw van Lot, die achter hem liep, keek om en veranderde in een zuil van zout”. (Merk op hoe God als een gewelddadige tiran afgebeeld wordt en een nieuwsgierige vrouw in een zuil van zout omtovert).

Imam Hedi Selmi stelt “wie in één zin zegt: ik ben moslim en homoseksuel, spreekt zichzelf tegen. Dat is zeggen: ik ben moslim, maar die bepaalde delen van de Koran kunnen mij niet schelen. Wie een wet van de Koran breekt, breekt eigenlijk alle wetten”. Op de vraag hoe het dan zit met bv. het drinken van alcohol en andere inbreuken antwoordt de imam “Dat is een zonde, homosexualiteit is een keuze. Drinken is het volgen van een instinct en dat is niet zo erg als een bewuste, wel overdachte fout maken”. Hij stelt verder nog dat “Ik snap niet waar de daad die homoseksuelen begaan toe kan leiden. Het belangrijkste doel van seks is de voortplanting. Het is natuurlijk ook voor het plezier, maar dan spreken we over instincten. Je moet niet enkel doen wat je wil en al je instincten volgen, er zijn normen, waarden en wetten die ook moeten gevolgd worden. Volgens de islam is er een beperkte manier om ‘aan je goesting te voldoen’, namelijk het huwelijk”. Mijn bemerking hierbij is dat het huwelijk hopelijk meer is dan een schietkraam om aan je “goesting” te voldoen en dat men homosexualiteit reduceert tot bedrijven van seks. De liefde en genegenheid, die men voor elkaar voelt, worden hier netjes uit het betoog gehouden.

De stellingen van de imam geven een indruk hoe de gemiddelde moslim naar de moderne opvattingen over gender en biologisch geslacht kijkt. Homofobie is in principe andere mensen het recht op

liefde ontzeggen. Dat dergelijke onverdraagzaamheid soms zelfs tot verbaal en zelfs fysisch geweld leidt, onderstreept het belang van organisaties zoals het Regenbooghuis en Merhaba. Op <https://www.unia.be/nl/publicaties-statistieken/publicaties/homofobie-in-belgie-anno-2016-onderzoeksrapport> kan je een onderzoeksrapport nalezen (een online bevraging bij 1000 Belgen – met een maximale foutenmarge van ongeveer 3%) over homofobie in België anno 2016. Ongeveer 60% van de bevroegden heeft absoluut geen probleem met holi-bi's, niet in principe en niet in concrete uitingen, ook niet in hun directe omgeving en leefwereld. Openlijke homofobie is slechts heel beperkt aanwezig (5-8%), maar in concrete uitingen blijven er nog wel heel wat problemen op vlak van aanvaarding en gelijkberechtiging.

Merhaba

Breng in ieder geval eens een bezoek aan de webstek van Merhaba. Je leest er enkele pakkende verhalen over de zoektocht van mensen en de problemen met de traditionele ingesteldheid van de familie. Raadpleeg bv. ook de organisatie Secret Garden. Secret Garden is een stichting van en voor LHBT'ers

(Lesbisch/Homo/Bi-seksueel en Transgender) met een etnisch-culturele achtergrond, en sympathisanten gevestigd in Amsterdam. De groep met een moslim achtergrond maakt een groot onderdeel uit van hun doelgroep. Je leest er vooral hoe moeilijk het is om uit de kast te komen voor mensen met een migratie-achtergrond.

Merhaba voorziet ook in innovatief, multi-inzetbaar en intersectioneel materiaal om hulpverleners te ondersteunen. (Zie rubriek Materialen). De publicaties zoals bv. “Recht op liefde” zouden in de Huizen van de Mens niet mogen ontbreken. Laten we eindigen met een citaat van Hassan Jarfi (cfr. Merhaba – Roots & Wings) dat refereert aan de pijn die de mensen voelen als hun ouders hen niet meer willen erkennen. “Kinderen zijn een geschenk van God. Maar een geschenk, dat neem je zoals het is. En je moet hen onderhouden, er zorg voor dragen, hen helpen om te leven en om te zijn wie ze zijn. Want er is niets ergers dan de dood en niets ergers dan ouders die hun kinderen verliezen”.



Kohesie en Kortrijk organiseren



Interlevensbeschouwelijke tochten voor de Kortrijkse secundaire scholen

Vanuit een **charter voor interlevensbeschouwelijke dialoog in Kortrijk**

Waarin werd bepaald dat levensbeschouwingen een waardevol onderdeel van de Kortrijkse samenleving zijn en een belangrijke rol in het leven van veel Kortrijk zanen spelen. Levensbeschouwingen dragen ook bij aan de vorming van een samenleving waarin de fundamentele democratische rechten, vrijheden en waarden de grondslag vormen, met respect voor elkaars religieuze en filosofische overtuiging. Deze diversiteit betekent een grote rijkdom voor de Kortrijkse samenleving. Daarom werd deze **engagementsverklaring**

van de verschillende levensbeschouwingen die Kortrijk rijk is opgesteld en wil deze een startpunt zijn voor verdere uitwisseling.

Deze uitwisseling is gebaseerd op een aantal fundamentele, die alle levensbeschouwingen in Kortrijk onderschrijven:

- Wederzijds respect voor mekaars waarden en cultuur;
- **Verdraagzaamheid** en **tolerantie** voor alle burgers, ongeacht levensbeschouwing;
- **Gelijkheid** in rechten, gelijkheid in behandeling;
- **Openheid** om op een vreedzame



Cathérine Dupont
Medewerker integratie en diversiteit
van Team Regie van Stad Kortrijk

manier met mekaar in dialoog te treden, met waardering voor elkaars verschillen;

- **Solidariteit** en **verbondenheid** om mekaar te steunen tijdens moeilijke periodes.

Met het ondertekenen van deze verkla-

ring engageren levensbeschouwingen zich voor de verdere uitbouw van activiteiten met het oog op interlevensbeschouwelijke dialoog, zoals bijvoorbeeld een opendeurdag bij de verschillende levensbeschouwingen en het organiseren van activiteiten voor scholen en groepen.

In deze samenleving proberen we geen plaats te voorzien voor onverdraagzaamheid en gewelddadig radicalisme.

Alle werkgroep leden zijn aangeduid vanuit de eigen gemeenschap en onderschreven het charter.

De werkgroep leden zijn aangeduid vanuit de eigen gemeenschap
Iedere religie/levensbeschouwing duidt zijn/haar vertegenwoordig(st)er aan, die de werkgroep vergaderingen bijwoont en het mandaat vanuit zijn/haar organisatie krijgt om een aantal gezamenlijke activiteiten mee vorm te geven.

De werkgroep komt 4 keer/jaar samen.

De werkgroep streeft ernaar om 2 keer/jaar naar buiten te komen met een gezamenlijke activiteit (via tochten).

In maart en oktober krijgen de Kortrijkse secundaire scholen het aanbod om een interlevensbeschouwelijke tocht te boeken. Zo een tocht gaat door tijdens een voor- of namiddag (ongeveer 3 tot 3 ½ uren). De tocht vertrekt aan de school of voor scholen uit de deelgemeenten aan een vooraf afgesproken verzamelpunt. Daar staat een begeleider de groep op te wachten om vervolgens minstens 3 levensbeschouwelijke organisaties te bezoeken. De begeleiders tijdens de tochten zijn enkele vrijwilligers (ook Filiep Vande Wiele is één van de vrijwilligers), aangevuld door enkele mensen van het Team Regie van de stad (vroeger team welzijn).

De organisatie van de tochten neem ik op mij. Zo zorg ik er voor dat iedere klas minstens 3 verschillende organisaties kan bezoeken. Kiest de school voor een fietstocht, dan kunnen we gemakkelijk 4 organisaties bezoeken.

Ik leg de contacten met de volgende organisaties: Huis van de Mens, moskee Attakwa, de katholieke kerk Sint-Michiel,



Sint-Elooi, Sint-Maarten of Sint-Jan, de evangelische kerk de Pottenbakker of de internationale kerk Jezus Levend Water, de protestantse kerk, de orthodoxe kerk en de boeddhistische vereniging Brug der Wijsheid.

Het is steeds een moeilijke puzzel om ervoor te zorgen dat iedere klas 3 uiteenlopende locaties kan bezoeken en dat de klassen mekaar niet tegenkomen,... Maar ook de organisaties hebben soms praktische besognes. Zo kunnen we niet op iedere moment terecht in de moskee (moeten we de gebedsuren respecteren), heeft niet iedere organisatie op iedere

moment een vrijwilliger ter beschikking die de groep kan te woord staan,...

Maar als achteraf de evaluatie van de school binnenkomt en de begeleidende leerkracht vol lof spreekt over de tochten, is het grootste leed van de moeilijke puzzel achter de rug en kunnen we terug verder.

Als stad vinden we het heel zinvol om te kunnen investeren in de interlevensbeschouwelijke competenties van de jongeren. Zo werken in het gemeenschapsonderwijs leerkrachten van alle levensbeschouwelijke vakken nu reeds



met spiritualiteit, gedachten en gevoelens over wat de zin van het leven is. Een levensbeschouwing kan voortvloeien uit een bepaald geloof, culturele tradities of kan een heel persoonlijke opvatting over het leven zijn.

Tussen levensbeschouwing en religie of godsdienst zijn zowel gelijkenissen als verschillen. Algemeen kan men stellen dat een godsdienst gebaseerd is op heilige geschriften of tradities ('overlevering'). Gevestigde en meer gekende godsdiensten zijn bijvoorbeeld de islam en het christendom. Ze volgen respectievelijk hun heilige geschriften de Koran en de Bijbel. Een religie kan op zijn beurt op verschillende manieren geïnterpreteerd of beleefd worden. Denk maar aan verschillende christelijke stromingen zoals het katholicisme, protestantisme of evangelisme.

Maar wat mij vooral opvalt, is dat de meeste levensbeschouwingen ook veel gemeen hebben. Ieder wilt goed doen voor zijn naaste, elk op zijn/haar manier, ...

een aantal jaren structureel samen aan deze competenties over de grenzen van de verschillende vakken heen. Vanuit de stad kunnen we hen daarin helpen door de tochten aan te bieden. De tochten kunnen een aanleiding zijn om de dialoog verder op gang te houden.

Interlevensbeschouwelijke dialoog kunnen we begrijpen als de interactie tussen verschillende religies of levensbeschouwingen, waarbij er door kritische bevraging en oprechte openheid en interesse in het referentiekader van de ander gestreefd wordt naar een houding van onderling begrip en vreedevolle co-existentie.

We verwachten van de school ook een zekere voorbereiding of nabespreking op deze tochten. We hopen dat de leerkracht de klas wel voorbereidt op de tochten en dat er achteraf ook een nabespreking volgt in klasverband. Zo blijft de tocht niet enkel een dagje "geen les krijgen" voor de leerlingen.

De leerkrachten van de huidige levensbeschouwelijke vakken zijn voor de uitwerking van zo'n tocht bij uitstek geschikt, geplaatst en gekwalificeerd.

Levensbeschouwingen zijn een belangrijke zingeving voor mensen en vooral voor jongeren dragen ze ook bij aan de gemeenschapsvorming. De plaats van levensbeschouwingen in onze samenleving is geëvolueerd sinds de verankering van de vrijheid van eredienst in de Grondwet.

Het is belangrijk een duidelijk kader te maken waarbinnen overheid en levensbeschouwingen elkaar kunnen erkennen en respecteren.

Naast de tochten die we voor jongeren organiseren, hebben we ook al enkele keren een tocht georganiseerd voor geïnteresseerde volwassenen. Ook daar merkten we dat veel volwassenen helemaal niet thuis in de interlevensbeschouwelijke wereld.

Persoonlijk heb ik ook al heel veel nieuws geleerd van de diverse religies en levensbeschouwingen,...

Iedere levensbeschouwelijke organisatie heeft een visie op het leven: wat het leven betekent, wat de waarde ervan is en hoe het geleefd moet worden. Een levensbeschouwing gaat nauw samen

Waar ik zelf al meest kennis uit gehaald heb, zijn enerzijds de tochten, waarbij ik telkens zelf ook één begeleid, maar ook de andere activiteiten van Kohesie, zoals een dialoog avond tijdens een etentje. Tijdens deze 1ste dialoogavond hadden wij vooraf een bepaalde tafelindeling gemaakt, zodat aan iedere tafel van 6 minstens 3 verschillende levensbeschouwingen samen zaten en liefst allemaal mensen die elkaar vooraf niet kenden. Dat was een zeer boeiende avond, die we zeker zullen herhalen.

Een ander initiatief waar we elkaar heel wat beter leerden kennen, was onze 1ste informele werkvergadering in 2023 tijdens een ontbijt. De officiële agenda werd toen helemaal niet gevolgd, maar het werd een heel fijn moment, waar we elkaar nog wat meer leerden apprecieerden.

Ik ben ervan overtuigd dat Kohesie een klein stapje in de goede richting kan worden om meer begrip voor elkaar en elkaars zingeving te creëren. Ben dan ook blij dat ik het mandaat van de stad krijg om hier nog verder in te investeren.

Levensbeschouwelijke wandelingen

in Kortrijk



Sedert enkele jaren worden in Kortrijk “levensbeschouwelijke wandelingen” georganiseerd voor leerlingen van de 3e graad. Vanuit een school vertrekt men in groep naar meerdere levensbeschouwelijke plaatsen. Praktisch gezien kunnen 3 plaatsen worden bezocht in een voor- of namiddag. Afhankelijk van de vertrekplaats worden katholieke kerken, orthodoxe of protestantse kerken aangedaan. De moskee in de Stacegemsestraat en het vrijzinnig centrum Mozaïek staan ook op het programma.

In elkeen van deze plaatsen is er iemand die uitleg geeft over zijn/haar levensbeschouwing. En met een mogelijkheid tot vraagstelling op het einde.

Mijn ervaringen als begeleider op de wandelingen zijn heel positief. Ze tonen aan dat dergelijke initiatieven hun nut hebben. We leven in een multiculturele en Multi levensbeschouwelijke maatschappij. Het is van belang dat we allen weten en kennis hebben van hoe anderen denken en hun religies beleven in onze samen-

leving. Veelal ervaren we dat jongeren traditioneel in een bepaalde sfeer worden opgevoed. Door de thuisomgeving, door de schoolomgeving. Zij weten in feite niet waar een andere levenshouding voor staat. Zij kennen hun medejongere niet meer en er heersen heel wat vooroordelen.

Deze bezoeken kunnen een deel daarvan uit de weg ruimen. En als we onze burens kennen, dan kunnen we in gesprek gaan, kunnen we in dialoog gaan met hen. Zo kan er heel wat wreveld uit onze maatschappij worden geweerd.

Maar deze vooroordelen en het niet-kennen van de andere is er ook bij onze volwassenen. En gezien zij aan de basis staan van de opvoeding is het belangrijk over deze kennis te beschikken. Ook hier zouden dergelijke initiatieven moeten in gang worden getrokken.

Wat ook deugd doet in deze omgevingen was de ervaring dat sommige klassen tijdens de wandeling naar de volgende site onder elkaar aan het babbelen waren over hetgeen ze net hadden vernomen. Er is dus wel degelijk interesse bij de jeugd. Ze zijn er wel bezig om dit te begrijpen.

Laat ons samen uit deze ‘enge’ gezichtsvelden ontsnappen en zo samenbouwen aan een betere maatschappij waar erkenning van de eigenheid van de andere een feit moet zijn zonder dat de een de andere wil overheersen. Deze interlevensbeschouwelijke wandelingen zijn misschien een kleine stap. Maar elke stap is belangrijk.

Kohesie op bezoek in AZ Groeninge

Interlevens-
beschouwelijke
werkgroep



Op een koude, heldere maandagavond kwam ik aan op de site van AZ Groeninge waar David van de dienst Zingeving en spiritualiteit ons een rondleiding zou geven rond symbolische plekken in het ziekenhuis. Ik vertegenwoordigde de vrijzinnigheid. Waren ook aanwezig: Geert voor de rooms-katholieke kerk, Peter van de protestantse kerk, Raymond van de evangelische kerk, Chantal voor het boeddhisme, Johan van Orbit, Firdaousse voor de moslimgemeenschap. Waren verontschuldigd: Ruth van evangelische kerk De Pottenbakker, Nadia van de moskee en Christine van Potjebuurt. Wij zijn een bontebende en komen al verschillende jaren samen met ondersteuning van de stad Kortrijk, in de vorm van Cathérine (ook aan het woord in dit Zoeklicht).

De rondleiding startte aan de Koester-

plek. Deze uitnodigende plek, te vinden iets achter het ziekenhuis aan de kant van hoeve Te Couckx, is ontstaan op vraag van enkele patiëntenverenigingen binnen het ziekenhuis. Zo vroegen ouders van sterrenkinderen (kinderen die overlijden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling) een plaats waar ze konden gaan om te herdenken. Deze vraag kwam ook van mensen die een dierbare verloren aan covid. En ook het personeel van AZ Groeninge gaf aan er nood aan te hebben om hun collega's die stierven door corona te kunnen eren.

De Koesterplek bestaat uit een aantal zitbanken omringd door verschillende bomen. Aan deze bomen kunnen patiënten, familie, vrienden, personeel een houten schijfje ophangen. Op het schijfje kan je een boodschap schrijven voor je dierbare of voor de mensen die er langs-

komen. De vele schijfjes tikken tegen elkaar als rustgevend achtergrondgeluid op deze plek van bezinning. David vertelt dat de plek goed bezocht wordt, het is van betekenis voor de mensen. Niet lang geleden was er een kindje gestorven op de pediatrie en werd het afscheidsmoment met ouders, familie en vrienden op deze plek verzorgd.

Het ziekenhuis koos ervoor om deze plek te creëren omdat ze gebruik willen maken van hun omgeving en de natuur die haar omringt. Aan de onthaalbalie van het ziekenhuis kan elk wie wil een pakketje over en voor de Koesterplek aanvragen. Het pakketje bestaat uit een plattegrond zodat je de weg naar de Koesterplek vindt, een houten schijfje en iets om te schrijven.

Vanaf deze bijzondere plek wandelden

we naar het ziekenhuis zelf. Daar gingen we ondergronds en mochten we het mortuarium bezoeken. Luguber? Een kille plek? Nee, allesbehalve. Door de visie van de kunstenaar Richard Venlet is dit een sfeervolle plek geworden waar mensen hun dierbare kunnen bezoeken. Femke, medewerker van het mortuarium beantwoordt onze vragen. Het is hun taak om de overledene af te halen op de afdeling, dit tot maximaal 3 uur na hun overlijden. In het mortuarium dienen Femke en haar collega's de laatste zorgen toe. Zo kunnen ze het lichaam opbaren en zorgen voor de lijktooi en gewenste kledij. Make-up wordt hier niet gebruikt of het is op uitdrukkelijke vraag van de familie die dit dan zelf binnenbrengt. Met de verlichting kan namelijk een zeer intieme sfeer gevormd worden. Femke is er trots op dat hier iedereen de kans krijgt om afscheid te nemen, ongeacht cultuur of financiële mogelijkheden. Zo is er een rouwkamer ingericht met respect voor de gebruiken van de moslimgemeenschap. De wastafel is naar Mekka gericht en er is een voetbad aanwezig. Daarover geeft Femke mee dat er veelvuldig gebruik van gemaakt wordt. We kunnen er nog van leren, zegt ze, want er is veel respect naar de overledene toe en er wordt uitgebreid samen afscheid genomen.

Is het voor de familie of vrienden financieel niet mogelijk om de overledene op te baren in een funerarium, dan zoekt de sociale dienst van het ziekenhuis altijd een oplossing. Ook mensen die geen naasten hebben of van wie de naasten geen rol willen opnemen bij het afscheid, worden uiterst respectvol behandeld.

We verlaten het mortuarium en gaan via een kunstzinnige trap naar de eerste verdieping. Kunst is alomtegenwoordig in het ziekenhuis om er geen steriele plek van te maken. Zo ook in de stille ruimte, de laatste plaats waar David ons heen leidt. De stille ruimte bevindt zich net boven de ingang van het ziekenhuis. De stemmige, gele kleur van de wanden zorgt voor een spirituele sfeer. De ruimte is dag en nacht open en voor elke levensbeschouwing toegankelijk. Mensen die hier naartoe komen, zoeken een ruimte om op adem te komen, om te ontvluchten aan het klinische dat eigen is aan een ziekenhuis. De dienst zingeving zorgt af en toe voor een ander thema. Vandaag staat er een



wensboom in de ruimte waaraan kaartjes met een wens voor iemand gehangen kunnen worden. De medewerkers van de dienst zorgen dus voor zingeving en spiritualiteit. Ze kiezen steeds voor een thema zonder levensbeschouwelijke lading zodat de stille ruimte een neutrale ruimte kan blijven.

AZ Groeninge wil benadrukken dat zij openstaan voor diversiteit en daar bij het uittekenen van het ziekenhuis alle

aandacht aan schonken. Daar kunnen wij als Kohesie alleen maar achter staan.

Een belangrijk weetje: wil je als vrijzinnige een bezoek van een moreel consultant wanneer je in het ziekenhuis verblijft dan kun je dat via het opnameformulier of via de dienst zingeving aanvragen. Wij bieden graag een luisterend oor in een moeilijke tijd.

Kleine kinderen worden groot



Het Lentefeest en Feest van de Vrijzinnige Jeugd in Menen

Ik sprak met Ivan Gardedieu, bestuurder van het Vrijzinnig Centrum De Bezatse Menen en voorzitter van het Humanistisch Verbond Menen. Sinds 2018 is hij betrokken bij de organisatie van het Lentefeest en het Feest van de Vrijzinnige jeugd.

Dag Ivan! Jij organiseert het praktische gedeelte van het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd. Voor welke regio is dit?

Dag Julie! Klopt, wij organiseren dit voor Menen, Rekkem, Lauwe, Wevelgem en Wervik. Dit voor de gemeentescholen en het gemeenschapsonderwijs. De viering gaat door in CC De steiger in Menen, op zaterdag 27 mei.

Jullie werken samen met leerkrachten NC Zedenleer van de betrokken scholen?

Jazeker, dat zijn een achttal leerkrachten NC Zedenleer waar wij mee samenwerken. De leerkrachten staan in voor de voorbereiding van de leerlingen en voor het inhoudelijke luik van de viering op het podium. Zij bepalen onderling het thema van het feest en organiseren het volle-



Ivan Gardedieu
Bestuurder van het Vrijzinnig Centrum De Bezatse Menen
en voorzitter van het Humanistisch Verbond Menen

dige creatieve luik. Ik heb deze mensen dus hard nodig om de organisatie te kunnen doen! Daarna organiseren wij in CC De Steiger de receptie voor de genodigden. We krijgen ook hulp van vrijwilligers van het Vrijzinnig Centrum Bezatse om alles in goede banen te leiden.

Mooi! Vieren jullie het Lentefeest en

het Feest van de Vrijzinnige Jeugd samen?

Ja, de zesjarigen en de twaalfjarigen doen samen hun feest. Ze doen dit op dezelfde dag. Voor de zesjarigen heet dit het Lentefeest en voor de twaalfjarigen is dat hun Feest van de Vrijzinnige Jeugd.

Is het 'groeifeest' dan nog iets anders?

Deze term hanteren wij hier niet. Het is wel een ander woord om deze overgang aan te geven: de overgang van het kleuter naar het eerste leerjaar en de overgang van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar. Groeien is wel een belangrijk thema, en dit jaar ook het thema van ons feest. We gaven het de naam 'Wij groeien'.

Soms hoor je wel eens, "een Lentefeest/Feest van de Vrijzinnige Jeugd is een feest voor kinderen die hun communie niet doen, maar die ook wel een feest met alles erop en eraan willen". Hoe zie je dat?

Wel, ik vind dat de vrijzinnige gemeenschap, net zoals de Katholieke Kerk, de jeugd 'in the picture' mag plaatsen. Dit zijn dan misschien tegenhangers, maar dat op zich is niet zo belangrijk. Alles heeft te maken met de cultuur en de geest waarin je leeft. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld, zijn er grote feesten voor 15-jarigen, waarbij ze zogezegd de volwassen wereld bereiken. Dat doen ze dan zoals een trouwfeest hier, waarbij de meisjes helemaal opgetut worden. Wat ik belangrijk vind: een Lentefeest is er niet om kindjes cadeautjes te geven. Als de familie dat wil doen, dan doen ze dat maar, maar het is niet aan ons om grote cadeautjes uit te delen. Wij willen gewoon op die dag de kinderen even onder de aandacht brengen, want voor hen is er wel veel gebeurd. Het eerste leerjaar is toch wel een mijlpaal in het leven van een kind. Plots verlaat je de kleuterklas, en kom je terecht in een school waar je uiteindelijk moet presteren. Ze leren schrijven, lezen, rekenen, en dat allemaal tegelijk. Er zijn niet veel momenten in je leven waarop je zo'n grote sprong voorwaarts kunt en moet maken, want de leerplicht is er bij ons.

Het Lentefeest is dus een moment waarbij de overgang van kleuter naar kind gevierd wordt?

Ja, je wordt groot, hé. Het is een moment om hier toch eens bij stil te staan en dit te vieren. Kinderen kunnen laten zien wat ze al allemaal kunnen en wat ze al allemaal

doen. Ze kunnen laten zien hoe ze zich ontbolsteren. Voor de twaalfjarigen geldt hetzelfde met hun Feest van de Vrijzinnige Jeugd. Zij nemen op dat moment afscheid van de lagere school, waarvan zij de oudsten zijn. Zij zijn bij wijze van spreken de grote vissen in de kleine vijver, die de overgang maken naar de grote vijver, waar ze dan de kleine vissen zullen zijn. Dat heeft toch een impact op hen. Ik herinner me dat destijds van mezelf: toen ik van de lagere school naar het atheneum ging, kreeg ik die eerste week in de refter geen hap door mijn keel. Daarom vind ik het belangrijk dat we die kinderen ook de nodige aandacht geven.

Merk je een groei in de vraag naar deze feesten?

Jazeker. Vroeger organiseerden we in Meneen geen feest. Deze kinderen moesten dan naar Kortrijk gaan. Maar ook daar waren er meer en meer kinderen die NC Zedenleer volgden en die dus hun vrijzinnige viering deden. Daarom besloten we om dit ook in Meneen te organiseren. De deelname groeit nu nog steeds. Vijf jaar geleden hadden we in Meneen een zestigtal kinderen. Dit jaar zitten we aan 112 kinderen! Het is toch al enkele jaren dat we boven de honderd kinderen zitten.

Amai. Staan deze kinderen dan allemaal samen op het podium?

Nee, vroeger was dat wel zo. Nu hebben we dat in stukken getrokken: we willen elk kind in de 'spotlight' laten komen en daarom doen we dit in kleinere groepen. Zo wordt elk kind meer betrokken in het geheel. Dit zijn vier sessies op één dag. We zetten bijvoorbeeld de kinderen van het GO! Samen op het podium, de kinderen van de gemeentescholen vormen een groepje... Zo staan ze ook samen met hun vrienden op het podium. We zorgen voor maximum 35 kinderen per sessie. Bij ons staan de kinderen van het eerste leerjaar en het zesde leerjaar samen in groep op het podium. Dat is ook wel goed, want dan kunnen de groten de kleintjes steunen als ze plankenkoorts hebben.

Kunnen er ook kinderen aansluiten die geen NC Zedenleer volgen of die naar het vrij onderwijs gaan?

Nee, bij ons kan dat niet. We krijgen wel regelmatig zo'n vraag. Deze mensen verwijzen we dan door naar het Huisvan de Mens, daar kunnen ze terecht als ze een individuele plechtigheid willen orga-



niseren voor hun kind. Bij onze viering ligt de nadruk op de normen en waarden die in de lessen NC Zedenleer aangebracht worden: iedereen telt mee, samen bereik je meer dan alleen, respect heb je voor iedereen, en dergelijke. De visie van het Vrijzinnig Humanisme staat hier centraal.

Zijn er, zoals in de kerk, ook bepaalde rituelen bij dit feest?

Nee, dit doen we niet. We laten de kinderen wel een bloemetje geven aan hun vader en moeder, als teken van dankbaarheid. Daarmee zeggen de kinderen: "Jij doet veel voor mij en ik zie jou graag." Dan pinken de moeders al eens een traantje weg...

Mooi! Wil je daar zelf nog iets aan toevoegen?

Wel, op het moment van de viering, vind ik het fijn om de ouders toe te spreken, in een inleidende speech. Ik wijs hen dan toch graag een beetje op hun eigen verantwoordelijkheid in het opvoeden. Kinderen grootbrengen, is niet zo eenvoudig. Dat gebeurt met heel veel vallen en opstaan, en weer vallen en weer opstaan. Ieder kind is een klein ruw diamantje dat moet geslepen worden. Als je daar te ruw mee omgaat, breekt dat. Die boodschap geef ik graag mee aan de ouders.

Super. Dankjewel voor je tijd Ivan en heel veel succes en plezier met de toekomstige feesten!

De vrijzinnige feesten voor de kinderen



Waar en Wanneer ?

IEPER

Lentefeest en Feest Vrijzinnige jeugd, in *Het Perron in Ieper* Op 07 mei.

Voor het lentefeest zijn 40 inschrijvingen, voor het feest van de vrijzinnige jeugd 22 De leerlingen van Ter Berken Langemark vieren hun feest in de school zelf.

AVELGEM

Lentefeest en Feest Vrijzinnige jeugd gaat door in *CC De Spikkerelle* op 28 mei.

10u: Ontvangst en academisch gedeelte
10u30: Huldiging leerlingen met fakkeloverdracht

11u: receptie

Zie ook www.ovm-avelgem.be

KORTRIJK

Feest Vrijzinnige jeugd gaat door in de schouwburg te Kortrijk op 18 mei. Eerste groep om 9.00u ; tweede groep om 10.30u

Thema: Iedereen beroemd

Zie ook:

<https://mozaiek.vrijzinnigwestvlaanderen.be/faq>

MENEN

27 mei, groep 1 om 9.30 u, dan volgen nog vier groepen in voor- en namiddag.

ROESELARE

Lentefeest en Feest Vrijzinnige jeugd gaat door in *CC de Spil* op do 18 mei.

Twee voorstellingen met een mix van eerste en zesde leerjaar. Eerste optreden om 9u15 voor deelnemers uit Eernegem, Lichtegem, Kortemark, Lichtervelde, Zarren, Ardoorie, Jonkershove.

Tweede optreden start om 11u voor deelnemers uit Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Rumbekke, Torhout en Hooglede.



OP STAP IN KORTRIJK ALS EEN PAS ONTWAAKT DOORNROOSJE MET KAREL DEBAERE

Stel dat een Kortrijks Doornroosje na een jaar of 40 ontwaakt op de zolder van een Broeltoren. Zij zou tot haar grote verwondering een stad aantreffen die 'onherroepelijk' is veranderd, verfraaid, gemoderniseerd. Een van de 'regisseurs' van die transformatie is zeker Karel Debaere geweest, tot 3 jaar geleden stedenbouwkundig ontwerper en op de duur algemeen directeur van de streekintercommunale Leiedal. Hij is het die internationale expertise naar Kortrijk heeft gehaald om de stadsontwikkeling te begeleiden (Bernardo Secchi, Jordi Farnando, Bureau Greisch enzovoort). Wie nieuwsgierig is naar de wording van het nieuwe Kortrijk, kan geen betere gids hebben dan Karel Debaere.

Hij gaat in op de uitnodiging van Vermeylenkring Kortrijk om die historische transformaties ter plekke te gaan bekijken en er de achtergronden en keuzes van toe te lichten: op zaterdag 20 juni 2023. Het wordt een boeiende stadswandeling, in 3 delen: het eigenlijke stadscentrum, de Leie en Buda. De ontdekkingsstocht vertrekt om 14 uur in Mozaïek. Terug in Mozaïek na een uur of 3, waarna kan bijgepraat worden in het Mozaïekcafé.

Inschrijven bij Marie-Jeanne Kerckhove: mjkerckhove@telenet.be.



Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde - Infosessie

Maandag 25 september 2023
om 14u

Meetinglounge Budalys (3e verdieping)
Budastraat 52
Kortrijk



Wegwijs in beslissingen rond het levenseinde - Infosessie

*Mieke Werbrouck, consultant huisvandeMens en
LEIFconsultant*

Hoe kan je, bewust of niet meer bewust, met je eigen
levenseinde omgaan? Om je eigen keuzes te maken,
is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn.

Voor later: wat kan je nu doen voor later als je zelf
niet meer zou kunnen beslissen?

De 5 voorafgaande wilsverklaringen komen aan bod.
Je komt te weten hoe je een behandeling kan weigeren
als je het zelf niet meer kan beslissen, of je vanaf
een bepaalde leeftijd nog organen kan doneren...

En voor nu: wat als je bij je volle verstand bent en nu
wil mee beslissen?

We staan stil bij de patiëntenrechten, het actueel
verzoek om euthanasie, palliatieve zorg. We overlopen
de mogelijkheden bij dementie, het verschil tussen
euthanasie en palliatieve sedatie...

Naast correcte informatie, krijg je als belangrijkste
advies: praat erover, met je omgeving, met je arts.

Gratis deelname, inschrijven via kortrijk@demens.nu
of 056 25 27 51 of in huisvandeMens Kortrijk,
Overleiestraat 15A.

Lezers schrijven: “Ik was erbij in Gent.”



Beste geestesgenoten van Zoeklicht,

Ik heb me geërgerd aan een stukje in het vorig Zoeklicht. Het gaat over pagina 7, midden in een artikel over Woke. Ik citeer: “In november kwam een groep klein-linkse mensen een toespraak over de omvolkingstheorie van Dewinter aan de Universiteit Gent verstoren. Het proberen verhinderen van dergelijke toespraak heeft natuurlijk een averechts effect. Mensen raken dan benieuwd -naar het verbodene – naar wat die man te vertellen heeft. Je krijgt dan volgend scenario: een politicus die op een bedaarde manier “met argumenten” een complottheorie staat te verkondigen en een brullende minderheid. Staat die minderheid te schreeuwen omdat het hen aan argumenten ontbreekt? Zijn ze niet in staat de demagogie van zijn betoog te ontmaskeren? Is de bevolking niet beter gebaat door aan te

tonen hoe dergelijke drogredeneringen in elkaar steken? Door het geschreeuw en getier wordt niets geleerd en houdt men bijgevolg de bevolking dom.”

Als lid van de vrijzinnige ‘t Zal Wel Gaan die rond 1 november de oproep “geen haat en racisme aan de U Gent” onderschreef, kon ik niet anders dan erbij te zijn in Gent toen Dewinter zijn gif kwam spuwen. Maarten Boudry probeerde Dewinter en zijn kompanen te overtuigen: de omvolkingstheorie van Dewinter is een late volgeling van de Bloed- en Bodemtheorie van de nazi's. Toen waren het de joden die ons land kwamen “omvolken”, en de nationaalsocialisten zouden daar een einde aan stellen. Exit zes miljoen dode joden. Maar Maarten sprak voor dovemans oren.

In feite bewees geheel de avond op 1 december dat de talrijke antifascistische organisaties en democratische profes-

soren, organisatoren van de optocht, van de avond in de bomvolle Vooruit (nu VIER-NULVIER) en van het protest in de faculteit van Rechten, het bij het juiste eind hadden. Hadden zij geen maand campagne gevoerd voor het verbod van die avond, en hadden zij niet ten overvloede aangetoond dat de omvolkingstheorie helemaal geen mening is maar een racistische theorie is die negentig jaar geleden aan de basis lag van de holocaust? Dat de oproep van Dewinter een oproep was tot haat, ontmenselijking en geweld, en dat dit niet thuis hoort in een democratische samenleving? Ik zou het zeer op prijs stellen dat dit gecorrigeerd wordt in het volgend Zoeklicht. Wij zijn geen lawaaimakers zonder argumenten.

Y. B., een Kortrijk zaan vanuit Gent.

UITNODIGING

—

PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME 2023

—

LAUREAAT PATSY SÖRENSEN & PAYOKE VZW

—

PROGRAMMA

18.45 uur	ontvangst
19.30 uur	feestelijke uitreiking
21.30 uur	receptie

—

INFO EN INSCHRIJVINGEN

Toegang gratis, maar graag vooraf inschrijven via [deze link](#) (bij voorkeur), of (eventueel) via secretariaat@humanistischverbond.be, T 03 233 70 32 (tijdens kantooruren).

Meer info via het secretariaat of www.humanistischverbond.be



**WOENSDAG
21 JUNI 2023**

**19.30 UUR
ONTVANGST VANAF 18.45
UUR**

**BOZAR
RAVENSTEINSTRAAAT 23
1000 BRUSSEL**

—

Het Humanistisch Verbond verwelkomt u graag op de feestelijke uitreiking van de Prijs Vrijzinnig Humanisme editie 2023, op woensdagavond 21 juni in Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.

Laudatio: Jan Lampo, historicus en auteur

Muzikale omlijsting: Jo Lemaire, ambassadrice van Payoke vzw



**HUMANISTISCH
VERBOND**